



MARGIT ANDERSEN elsker sin have, men fornøjelsen har ikke været stor, når der var pollen i luften.

foto: bent bach

En stikvej til et helt nyt liv

MARGIT ANDERSEN lyder ikke som en, der sådan lige er til at knække. Humøret er højt hos den friske Lønstrup-pige, men sådan har det ikke altid været.

I mange år led hun frygteligt af allergi. Og det blev bare værre og værre.

- Jeg var oppe på at tage antihistamin hele året rundt. Til sidst tog jeg så meget antihistamin, at jeg faktisk ikke syntes, det var forsvarligt, sukker hun.

Det blev simpelthen for meget. Der måtte tænkes i alternative baner, så hun henvendte sig til Marie Lade hos Lades Akupunktur i Hjørring.

- Haven er jo mit motionscenter, men til hyggelige havefester om aftenen har jeg jo ikke altid kunnet være med, fortæller hun.

Når hendes mand skulle slå græsset, måtte hun også gemme sig indendøre. Det samme i øvrigt, når det var naboerne, der startede plæneklipperen.

Nu kan manden slå græsset uden at give sin bedre halvdel problemer.

- For ham er det en fornøjelse at kunne slå græsset uden at skulle planlægge det efter mig, smiler Margit Andersen.

For akupunktoren har hjulpet hende.

- Det er helt utroligt, jubler Margit Andersen, som nu kan tænke tilbage på et langt



NU SKAL der hygges igennem til jul. Det er slut med at være allergisk overfor gran og julehygge.

foto: bent bach

liv med allergi med et stænk af humor.

- Jeg kan huske, hvordan min mormor gav mig lever-

tran, fordi jeg altid var snottet og snøftede. Dengang vidste de jo ikke, at det var allergi.

- Det har været utroligt besværligt og meget smertefuldt, men nu er detovre. Nu glæder jeg mig til jul og et ju-

letræ i huset. Et rigtigt juletræ og ikke et af plastic! toto